

Hen

Scen 6

De sitter runt elden och sjunger Brev från Kolonien. Vanessa lutar huvudet mot Zack. Jana och Max möter varandras blickar flera gånger. De ler. Kim sneglar inåt skogen ibland.

Carina: Man måste ändå älska lägereldar.

Zack: Ja, det är rätt najs faktiskt.

Vanessa: Kim, varför sitter du och stirrar in i skogen hela tiden. Har du sett nåt vilddjur så tala om det nu!

Kim: Nä, jag har inte sett nåt vilddjur.

Vanessa: För om du har det och inte säger nåt, utsätter du oss för fara. Fattar du det?

Carina: Hör ni ungar. Jag har en överraskning åt er.

Hon tar fram en stor påse marshmallows, chipspåsar, godis och läsk.

Ungarna: Va? Yes! Åh, jag älskar grillchips osv.

Max: Hallå, hur har du råd med allt det där? Var inte skolan skitfattig?

Carina: Jo. Den var ju det. Men rektorn har sålt skogen som tillhör skolan och det har räddat oss från konkurs.

Kim: Va? Vem har köpt den?

Jana: Men spela roll?

Carina: Jag vet faktiskt inte. Men vi fick väldigt bra betalt.

Kim: Ja men, vad ska de göra med den?

Carina: Ingen aning. Bygga bostäder, kanske.

Kim: Nej det går inte! Det får de inte!

De andra fnissar, ej Zack.

Max: Var fick du luft ifrån?

Kim: Men de kan inte ta bort skogen. Då har ju ... jag menar, de får det bara inte!

Carina: Men kära Kim, vi har inte sålt själva skolan, bara skogen. Jag vet att du gillar att vara i den, men valet var liksom att lägga ner skolan.

Zack: Är det för att du tycker om att vara i skogen så mycket som du blir upprörd, Kim?

Kim: Men ni fattar ju inte. Okej, jag berättar som det är.

Vanessa: (Ironiskt) Nu ska hen berätta hur det är.

Zack: Lagg av, Vanessa.

Kim: Det jag kommer berätta för er är superhemligt, men alldeles sant. Ni måste tro mig. Okej, det bor en drake i den här skogen. Det är den sista draken i världen och den är min bästa vän. Den kan bara leva här eftersom daggen som produceras här är väldigt speciell och den finns ingen annanstans på jorden.

Tystnad. Alla börjar skratta

Jana: Det där var fan det roligaste jag hört i hela mitt liv!

Max: En drake!

Vanessa: Kim, du är på riktigt helt sjuk i huvet.

Kim rusar därifrån

Carina: Det är inte snällt av er att skratta. Kim har bra fantasi och det är nåt att vara stolt över.

Vanessa: Fantasi! Haha, ja det kan man ju lugnt säga.

Zack: Jag måste pissa.

Carina: Nåja. Kim behöver nog vara ifred en stund. Ska vi sjunga en sång så länge. Vad sägs om...

De sjunger. Varken Zack eller Kim kommer tillbaka.

Carina: Konstigt vad Kim och Zack dröjer. Vi får nog gå och leta efter dem.

Vanessa: Men orka.

På väg ut tar Max Janas hand.