

## Branden

### Lektion, "1939"

**Magistern:** God morgon, barn.

**Barnen:** God morgon Magister Blom.

**Magistern:** Sitt ner. Nå, har ni gjort er läxa?

**Barnen:** Ja, magister Blom.

**Magistern:** Linus, vad är en rullstensås?

**Linus:** Eh... en rullstensås är... är en slags rulltårta gjort på... eh, rullad sås?

**Magistern:** Linus! Vad ska jag ta mig till med dig? Det blir kvarsittning i en timme. Någon annan. Alma?

**Alma:** Det är en lång rygg av avrundade stenar, grus och sand som storlekssorterats och avlagrats av isälvar vid inlandsisens smältning.

**Magistern.** Bra, Alma! Och när smälte inlandsisen? Birgitta?

**Stella:** Förlåt så hemskt mycket, men min lillebror rev sönder min läxa precis när jag skulle gå, så jag var tvungen att göra om den lite snabbt innan jag gick hit eftersom jag inte vill att ni ska bli arg, magistern.

**Magistern:** Jaså? Och var har du läxan nu då, Stella?

**Stella:** Ja, alltså, eh... Jag hade den alldeles nyss, men...

**Magistern:** Den här klassen. Ni gör mig galen. Så många strulputtar. Stella, det blir kvarsittning för dig med. Du kan gå och ställa dig i skamvrån. Ta på dig dumstruten. Det är inte första gången du ljuger för mig.

**Alma:** Men...

**Magistern:** Se så. Marsch pannkaka. Vart var vi? Just det. Birgitta? Hur tjock var inlandsisen?

**Birgitta:** Den var 3-4 km tjock, magistern.

**Magistern:** Mycket bra.

**Birgitta:** jag har ritat en teckning på isen. Vill ni se, magistern? (han går för att titta)

**Linus** (till Alma): Det är så konstigt att vi har samma lektion varje dag. Det var ju på precis samma sätt igår och i förrgår och dagen före det och dagen före det. De får alltid kvarsittning också. Varför är det så här?

**Alma:** Jag vet inte. Det är konstigt, det är det.

**Linus:** Det får mig att bli yr och illamående. Snart kommer det att ringa ut. Jag vet det.

**Magistern:** Vad viskar ni om? Efter rasten har vi kemi.

**Linus:** Snart kommer det att ringa ut. Jag vet det.

**Alma:** Det är konstigt, det är det.

**Magistern:** Vad viskar ni om? Efter rasten har vi kemi.

**Linus:** Snart kommer det att ringa ut. Jag vet det.

**Alma:** Det är konstigt, det är det.

*Det ringer ut*

### **På vinden, nutid**

*Vinden. Tuva springer in på vinden, ser sig om efter ett gömställe. Gömmer sig.*

**Julia:** Hon sprang in här, jag hörde det.

**Otto:** Jag har aldrig varit här uppe på vinden...

**Felicia:** Det kanske beror på att vi inte får vara här egentligen.

**Julia:** Äsch, vi gör ju inget. Vi leker bara.

**Tova:** Precis. Var är hon nu. Vänta bara tills vi får tag i dig!

*Tea fnissar.*

**Julia:** Hittad!

*Otto och Julia kittlar Tea. Felicia rotar i en låda.*

**Felicia:** Titta, vad jag hittat!

**Tova:** Vad är det?

**Felicia:** Jag vet inte riktigt, men det verkar vara en massa gamla tidningar. Och foton. Och brev. Kolla den här bilden. Vilken mustasch.

**Tova:** Snyggt. En sån där skulle man ha.

**Julia:** (Julia lägger håret i en mustasch) God afton, jag är Herr Bratwurst och jag gillar stora mustascher.

**Tea:** Undra vem det är.

**Felicia:** Det står ett namn här. Magister Gottfrid Blom.

**Tova:** Samma efternamn som vi.

**Felicia:** inte som jag, jag heter ju Ahl. Men mamma hette så innan hon gifte sig med pappa.

**Julia:** Det måste vara en släkting. Vänta. Vad hette pappas farfar egentligen?

**Felicia:** Mammans Morfar, menar du.

**Julia:** Ja, men vår farfar, din morfar. Eller nåt.

**Tea:** Han hette något roligt. Kanske var det Gottfrid? Ja, det var det, jag minns det nu. Och han dog när farfar var liten bebis. Det har pappa sagt.

**Tova:** Kolla här då. En gammal tidningsartikel om en brand i en skola.

*Alla tittar.*

**Tova:** Vad hemskt. Det var en massa barn som dog. När var det här?

**Felicia:** September 1939, står det där.

**Julia:** Titta, här är Gottfrids dödsannons. Vila i frid Magister Gottfrid Blom.

**Tea:** Undra om han dog i branden...?

**Tova:** Varför har ingen sagt något om det?

**Felicia:** Vad konstigt. Mamma sa något om en brand.

**Julia:** Vi går och frågar henne.

**Felicia:** Nej, jag känner på mig att vi inte får något svar. Vi tar reda på det själv istället.

**Tova** Hur då?

**Felicia:** Vi börjar med att gå dit skolan var. Kolla här. Det står att skolan låg i Björkdahl. Det ligger ju bara någon kilometer utanför staden. Vi kan gå dit genom skogen.

**De andra:** Ja!