

## Arvehuset

**Joar:** Men kom igen då! Varför kan du inte spela?

**Sam:** Vänta, jag ska bara klara den här banan.

**Joar:** Men gör det sedan istället.

**Sam:** Men va fan, nu dog jag ju! Varför kan du inte bara hålla käften!?

**Tuva:** Hej.

*(Sam flyger upp)*

**Sam:** Va? Hej.

**Wincent:** Hej! Jag heter Wincent. Vad heter ni?

**Joar:** Joar.

**Sam:** Sam.

**Tuva:** Jag heter Tuva. Vi bor grannar. Fast en bit bort då.

**Sam:** Ja, husen står inte direkt tätt här.

**Tuva:** Nä, jag vet. Landet suger.

**Joar:** Hur gamla är ni?

**Wincent:** Jag är 11.

**Joar:** Jag med!

**Tuva:** 14. Om en månad.

**Sam:** Jag är 13.

**Tuva:** Vilken skola ska ni gå?

**Sam:** Solborgarskolan, tror jag den hette. Jag ska börja i 7:an.

**Tuva:** Schysst. Då kommer vi gå i samma klass.

**Wincent:** Jag ska börja femman.

**Joar:** Jag med!

**Wincent:** Kul! Ni vet att det spökar här, va?

**Joar:** Va?

**Tuva:** Wincent, du behöver väl inte berätta allt det där.

**Sam:** Jo, vadå?

**Wincent:** Alla vet det. Det kryllar av spöken här. Mamma har till och med sett en liten flicka i ett av fönstren en gång.

**Tuva:** Wincent, tänk på att de bor här.

**Joar:** Seriöst?

**Sam:** Alltså jag tror inte på spöken, men det här huset suger. Jag vill hem.

**Tuva:** Jag tror inte heller på spöken. De säger säkert bara så eftersom det stått övergivet så länge.

**Sam:** Mm, säkert.

**Tuva:** Kan ni inte visa oss runt? Jag har alltid undrat hur det ser ut där inne.

**Sam:** Visst. Häng med.