

Amazonas

Scen 1 I vita huset

Melania: Asså, den där bitchen Beatrice, jag hatar henne! Hon hade samma Gucciväska som mig på välgörenhetsgalan. Asså, jag är kränkt. Man kan inte ha samma väska som the first lady, liksom. Ja, jag vet. Hennes botoxläppar är dessutom skitfula. Mina är såååå mycket snyggare. Jag dör om jag blir förknippad med henne. Jaså är du här nu? Hej gumman!

Ivanka: Hej mamma! Men asså, vad ska ni göra med pengarna ni fick på välgörenhetsgalan. Vi kan inte ge bort allt. Jag skulle verkligen behöva nya skor och då behöver jag ta vårt privatflyg till Paris.

Melania: Men gumman, det går inte. Jag tänkte köpa upp Guccis 3 kommande kollektioner så att det här inte händer igen.

Ivanka: Men då räcker inte pengarna till dom fattiga. Eller vadå? Var det inte en välgörenhetsgala?

Melania: Men kära du, jag skiter väl fullständigt i de fattiga, det vet du.

Ivanka: Ja, men då så. Men nu måste vi skynda oss om vi ska hinna shoppa nåt idag. Måste lägga nytt makeup.

Melania: Jag med. JAMES! Kasta den här väskan. Jag vill aldrig se den mer. (ut, springer ihop med Trump) Hur kunde du låta den där Beatrice ha samma väska som mig på galan? Jag tänker aldrig mer gå på dina jävla galor.

Trump: Men älskling, du vet att det ökar mitt väljarantal med 7,4% procent. Melania! Melania? Min lilla turturduva... (får syn på James) Vad glor du på? Jag är den bästa maken som finns. Jag är perfekt, faktiskt. Ingen annan make är så bra som mig. Eller hur James?

James: Naturligtvis herrn.

Trump: Ja, jag visste det. Och bara därför ska jag köpa en present till min fru. (får syn på väskan som James håller i) En ny väska kanske. James, varför står du håller i en handväska.? Du ser sjukt fånig ut. Jag ska INTE köpa en väska, jag ska överträffa mig själv. Jag ska köpa ett SLOTT! Jag ska låta bygga det snyggaste och största och lyxigaste slottet i världen. Och det ska ligga på en exotisk plats. Med apor och palmer. I Sverige, kanske! Där finns det mycket djungel.

James: Med all respekt herrn, så ligger Sverige väldigt mycket norrut.

Trump: Och?

James: Där är det oftast kallat och mörkt.

Trump: Det vet jag väl. Jag ville bara kolla att du lyssnade på mig (paus). Nå, säg ett varmt ställe då James. Ska vi se om du kan något.

James: Sydamerika, kanske. Där finns en djungel som heter Amazonas.

Trump: Det blir bra. Ring dit och säg att jag ska köpa Amazonas till min fru. Vi reser dit genast. Hämta min fru också. (James ut) Nu blir hon nog mild igen, min lilla fruga.

Melania: James säger att jag ska komma och se vad som hände.

Trump: Vadå?

Melania: Läppstift utanför din dumma åsna!

Trump: Allt klär en skönhet. Jag måste säga att du är ovanligt snygg idag, darling.

Melania: Hm...

Trump: Du är verkligen den snyggaste jag vet. Näst efter mig själv. Och därför har jag ordnat en överraskning till dig.

Melania: Jaså, vadå? Inte en till väska hoppas jag.

Trump: Oh, nej, något mycket bättre. James!!!! Packa våra väskor, du vet vart vi ska.

James: Men Bolsonaro sa att det inte gick.

Trump: Vilken jäkla Bolsonaro? Jag skiter väl i Bolsonaro. Packa väskorna.

Melania: Men jag ska shoppa med Ivanka i eftermiddag.

Trump: Ställ in, det här är större och viktigare. Kom nu.

Melania: Men...

Trump: Kom nu, nu drar vi, det blir kul....James, rör på påkarna!

Drar ut henne. James efter med massor av packning.

Scen 3 Greta och Malena Malena sjunger opera jättehögt

Greta: Mamma, kan du inte öva lite tystare. Jag kan inte tänka.

Malena: Men gumman, jag har premiär snart. Jag måste öva.

Greta: Kan du inte öva i förrådet?

Malena: Älskling, jag tänker INTE gå upp till vinden och öva. Dessutom tänker du för mycket Greta. Du borde öva dig på att inte tänka så mycket.

Greta: Ni vuxna fattar ju ingenting! Vi MÅSTE ju tänka eftersom ni vuxna INTE gör det. Ni har förstört hela vår planet och du går bara runt och tänker på en PREMIÄR!

Malena: Förlåt Greta, du har rätt. Dessutom blir det nog ingen premiär pga corona. Alla kulturhatare är nog nöjda nu.

Greta: Jag fattar att det är tråkigt för dig mamma. Och det är faktiskt väldigt orättvist att man får åka flygplan en massa människor tillsammans, men att gå på teater med tomma stolar mellan alla sällskap, det får man inte.

Malena: Tänk att jag fått en så klok dotter. (kramar henne)

Det plingar till i Gretas mobil.

Greta: Jag fick en film från Fridays for Future i Brasilien. Den handlar om Amazonas.

De tittar på den tillsammans.

Greta: Det är ju fruktansvärt. Jag måste åka dit genast.

Malena: Nu sa du faktiskt att du skulle vara hemma och gå gymnasiet, Greta.

Greta: Men det förstår ni väl att det här är viktigare än allt!?!

Malena: Men snälla Greta...

Greta: Men snälla MAMMA! Kan inte du följa mig den här gången. Pappa blir bara sjösjuk och kräks.

Malena: Jag har inte bara fått världens klokaste barn. Jag har också fått världens envisaste. OK då.

Greta: Tack mamma, du är bäst! Kom nu så stoppar vi den där idioten till president!

Malena: Trump?

Greta: Nej den andra idioten. Den i Brasilien