

After Eight

Scen 1

*Trump sitter och smaskar högljutt på en donut, med fötterna på bordet.
Löfvén sitter fastbunden i en stol.*

Trump: Vad tycker du om donoughts, Stefan? Ser gott ut, va? Jaså, tänker du inte svara mig? Varför då? Jag gillar inte härskartekniker. Begrips.

Stefan: Jag pratar inte med psykopater.

Trump: Hahaha, psykopat och psykopat. Det kanske jag är, men se bara var det har tagit mig! Jag har erövrat Sydamerika, Asien, Australien och nästan hela Europa! Nu har jag både Sverige och Norge också!

Putin in

Putin: Vänta nu. Står du och skryter? Du hade inte lyckats med något utan mig, Vladimir Putin, din ryske bundsförvant. Glöm aldrig det!

Trump: Jaja. Jag lovar. (fingrarna i kors bakom ryggen)

Putin: Bra. Jag har en karta här över Stockholm. Alla större byggnader är markerade med rött. Alla kommunala inrättningar med gult.

Trump: Den här byggnaden här, vad är det?

Putin: En fabrik. (bläddrar i pappren). After eight tillverkas där. Nån slags choklad som gamlingar gillar.

Trump: Jaha, det är ju gott, men är det inte bättre att göra om den till en vapenfabrik och högkvarter?

Putin: Da. Absolut. Alla skolor stänger vi ner också. Vi behöver dem till vapenförråd och sånt.

Trump: Vi måste ta över media, så att de rätta nyheterna når folket. Vi bestämmer vad media ska säga.

Putin: Da. Internet stänger vi också ner. Det blir enklast så.

Trump: Och de här ålderdomshemmen här, tar vi hand om. Vi kan köra ut gamlingarna till havs och släppa ut dem i havet, så är vi av med dem.

Löfvén: Jag förbjuder er att göra så med mitt land!

Putin och Trump skrattar

Trump: Visst, förbjud du. Men du kan inget göra där du sitter nu, Mr Lövé.

Löfvén: Ni kan inte göra så med det svenska folket. Vi är ett demokratiskt land!

Putin: Niet. Inte nu längre. Kom med här nu, så ska vi fixa till dig lite. Kamma håret, rätta till slipsen. Det är snart dags för nyhetsrapporteringen. Och du är dagens huvudperson.

Löfvén: Släpp mig, era idioter. Jag kan gå själv.

Ut